

ZONDER JESJOEA GEEN KABBALA EN ZONDER KABBALA GEEN JESJOEA



HET IS ONMOGELIJK OM KABBALA TE LEREN ZONDER JESJOEA TE ACCEPTEREN, WANT HET IS ONMOGELIJK OM HET LICHT VAN DE SCHEPPER TE ONTVANGEN ZONDER DE HOGE KETHER.

Hij legt ons hier uit (in de Zohar) wat we lezen in het commentaar “Derech Emet”, De Weg van Waarheid door Mosje Cordovero. We gebruiken van tijd tot tijd korte uitleg van woorden en concepten, maar het is zinloos om Cordovero’s commentaar op zich te leren; dat is omdat de keliem die we opbouwen door het leren van de boeken van Ari dan beginnen af te breken, omdat de zielen pas met de komst van Ari tot de [lang aanhoudende] laatste generatie behoren, inclusief onze zielen. Vanaf Ari begint de fase van de generatie van de vooravond van de komst van de Masjiach. Het lijkt ons dat er al honderden jaren voorbij zijn gegaan en de Masjiach er nog steeds niet is, maar wat betekent dit in de eeuwigheid!

De komst van de Masjiach had veel sneller kunnen gebeuren als het volk Jisrael niet steeds had gezondigd. Het hangt allemaal af van dit volk Jisrael, maar tot nu toe hebben zij geweigerd om Jesjoea en de Luriaanse Kabbala te accepteren, of vice versa, de wijsheid van Kabbala te accepteren en dan Jesjoea. Het is onmogelijk om Kabbala te accepteren zonder Jesjoea te accepteren. Al degenen die Kabbala leren zonder Jesjoea te erkennen... het is allemaal komedie, hypocrisie. Op geen enkele manier kan Kabbala helpen als zij Jesjoea niet erkennen, niet accepteert binnen zichzelf. Het feit dat zij niet openlijk de kracht van Jesjoea erkennen, betekent dat het geen ware Kabbala is, want de ware studie van Kabbala is onmogelijk zonder innerlijke

verbinding met Jesjoea, omdat het onmogelijk is om het licht van de Schepper te ontvangen zonder de hoge Kether.

Nog een paar woorden over de taal van de Zohar. Ondanks de schijnbaar figuratieve, 'symbolische' taal van de Zohar is het veel helderder dan elke andere vorm van directe expressie. Natuurlijk is er ook de taal van de Kabbala, maar als je gewend raakt aan de taal van de Zohar, als je jezelf erin introduceert, dan geeft het een geweldig geestelijk gevoel van integratie aan alle organen, het hele wezen, met alle krachten van het heelal. Je voelt je dan als Adam, als de eerste mens voor zijn zonde, wanneer hij de wereld "van het ene uiteinde tot het andere uiteinde" bevatte binnen zichzelf. Zohar geeft innerlijke volume, oneindigheid, heelheid, een gevoel van eeuwig bestaan.

ACCEPTATIE VAN JESJOEA IS ALLEEN MOGELIJK DOOR DE STUDIE EN TOEPASSING VAN DE KABBALA

Ja, het aspect van Jesjoea accepteren is van het allergrootste belang en dat is alleen mogelijk door secure studie van echte kabbalistische bronnen en in de heilige taal. Het leren zonder zich bezig te houden met de woorden, letters, etc. van de heilige taal... uit deze 'verbale' acceptatie van Jesjoea zal niets uitkomen! En ik weet waar ik over spreek. Ik had studenten die na zich jaren met Kabbala te hebben beziggehouden nog steeds geloven dat zij Jesjoea hebben geaccepteerd (in hun begrip: Jezus!) zonder zich te realiseren dat zij in feite nooit begonnen zijn met individueel geestelijk werk. Zij 'verachten' de kabbalastudie via het enige instrument van de Schepper – Zijn ENIGE heilige taal! Vertel mij, hoe kunnen zij enige kennis van de Schepper en Zijn weg claimen?! De aanname dat zij zonder de heilige taal zullen slagen, is alleen maar een excuus en hierdoor blijft men in leegte en in ijdelheid der ijdelheden. Over het algemeen heb ik niets om met hen over te spreken; voor de Schepper (de Leraar van Zijn Leringen) is het spreken over het geestelijke niet belangrijk, maar het werken aan zichzelf!

Mijn boek 'Leer van het Koninkrijk der Hemelen' is alleen bedoeld om grote interesse, dorst naar individuele redding op te wekken bij een mens, dat echter alleen te verkrijgen is door het leren van de bronnen van de Kabbala. Daarom moest ik het schrijven om, voor het eerst in de geschiedenis van de mens, de ware plaats van de reddende kracht van Jesjoea te laten zien (en te bewijzen!) vanuit de Kabbala zelf! Niet meer dan dat, want het zoeken naar de redding is binnen jouzelf (in jouw keliem!) en ALLEEN door secure studie (en toepassing van het bestudeerde!) van de primaire bronnen van de Leer van bevrijding, namelijk de boeken Zohar en Ets Chaim (de Boom des Levens)! Terwijl de studie van het zogenoemde Nieuwe Testament op zichzelf alleen een wat vage hoop geeft voor de TOEKOMSTIGE redding van de ziel van de massa, het groepsstadium van de ontwikkeling van de ziel, 'onder kennis' en niet meer!

De Schepper heeft Zijn schepping heel anders gemaakt, niet als een sprookje maar realiteit! Zijn relatie met de mens bestaat niet uit een of andere denkbeeldige hoop voor de toekomstige redding ergens... in het hiernamaals. Door Zijn Instructie – de Lurianse Kabbala – ontvangt men het licht van de redding van de ziel, elke keer dat men zich in overeenstemming brengt met deze realiteit, HIER en NU, en het niveau van luminescentie neemt toe, steeds meer en meer... en het gebeurt in dit leven, hier op aarde, dat je tot de volmaaktheid van de ziel komt!

Houd dit in gedachten mijn vrienden om niet de desastreuze fouten te herhalen van degenen die lang geleden (of recent) in 'vuil en viezigheid' zijn geworpen (buiten de heiligheid, buiten de weg naar ware bevrijding). Zij blijven allemaal discussiëren over de redding zonder enige geestelijke basis achter de rug te hebben. Als zij het geestelijke van mij alleen in de vertalingen onderwijzen (Russisch, Engels, Nederlands, Spaans en Italiaans) en de bron zelf in de heilige taal het ene oor in en het andere oor uit hebben laten gaan, dan is de redding van de ziel ver, ver weg van hen en blijft ontoegankelijk!

Ga dus vastberaden verder op deze enige juiste weg, gegeven door de Schepper via de Luriaanse Kabbala (het verbond naar geest!), door Hem gegeven aan ieder die waarlijk verlangt naar de REDDING van zijn of haar ziel en daarnaar streeft... door zijn eigen daden!